

Ongewild en onverwacht,  
niemand had dit gedacht.  
's Morgens vroeg van huis,  
's avonds nooit meer thuis.

Onverwacht en veel te vroeg  
is van ons heengegaan

**Joske De Moor**



**Julia De Backer**

Hij werd geboren te Wuustwezel op 9 april 1947  
en werd ons plots ontnomen te Essen  
op 18 januari 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen  
van Joske, ons voke tijdens de uitvaartdienst in  
zaal "Volkshuis", Stationsstraat 136 te Essen  
**op dinsdag 28 januari 2025 om 11.00 uur,**  
waarna wij hem terug geven aan de natuur  
op de begraafplaats van Essen - Centrum.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren  
in 't Volkshuis vanaf 10.40 uur.

U kunt Joske nog een laatste groet brengen  
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,  
op vrijdag a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie De Moor - De Backer  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via [www.begrafenissenhensen.be](http://www.begrafenissenhensen.be)

Hij zal altijd verder leven in de gedachten van:

Julia De Backer

*zijn echtgenote*

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
in het bijzonder zijn kleinzoon (†) Kenny.

Delen mee in dit verdriet:

Zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen.  
De neven en nichten.  
De families De Moor, De Backer, Peeters en Peeters.